

Gentænkning påkrævet!

I godt ti år har man sprogscreenet elever med dansk som andetsprog i Aarhus. Er scoren for lav, fratager man eleven det frie skolevalg, og eleven "busses" ud til en modtageskole. For at opnå frit skolevalg skal eleven beherske samtlige kriterier i "Kick på sproget", men det er på tide at gentænke hele denne praksis.

Som lærer er jeg blevet dygtig til at foretage de urimeligt tidskrævende sprogvurderinger. Men desværre udmærker de sig ikke ved at dygtiggøre eleverne, og anses af mange lærere som ressourcepild.

I stedet kan eleven se frem til en dobbelt straf: Barnet forhindres i at kunne følges med kammeraterne fra nabolaget på den lokale distriktsskole. Og bliver aldrig en naturlig del af fritidslivet med sine klassekammerater. Derved fratager man barnet muligheden for "at høre rigtigt til". – Et område, hvor Danmark scorer meget lavt i OECD-rapporter. Det har vi pligt til at gøre noget ved!



Af Charlotte Ipsen

Efterlysning: Et holdbart betalingsbudget

De økonomiske ender kan ikke nå sammen, når specialundervisningsindsatser i 38 forskellige skoledistrikter skal afregnes. I 2018 har Aarhus Kommune foretaget en dybdegående analyse af folkeskolernes økonomi. Den er nu offentliggjort, og der står det klart, at den samlede tildelte ressource ikke tilnærmelsesvist har været eller er tilstrækkelig. Således manglede folkeskolerne i skoleåret 2017/18 samlet set 27 mio. kr. for af kunne balancere udgifterne til specialundervisning – et beløb, der desværre forventes at stige til mellem 39 og 48 mio. kr. i 2018/19.

Det er indlysende, at de 38 skoler, der står med denne økonomiske udfordring, skubber en udgift videre i systemet, som udfordrer lærerne på den præsterede mængde undervisning – med risiko for at betale med kvaliteten af den undervisning, som udføres i almenklasserne. I rapporten fordeler man elendigheden gennem veje til effektivisering og forandret budgettildelingsmodel, og det er bestemt ikke tilstrækkeligt. Politikerne er simpelthen nødt til at tildele specialområdet et holdbart betalingsbudget.



Af Jesper Hejndorf